

We kunnen weer naar de kerk!

Beste broeders en zusters, jongeren, kinderen

We kunnen weer naar de kerk! Ongeveer een half jaar lang kon dat niet. Gods liefdevolle zorg zegende het beleid tegen Corona. Niemand uit onze gemeente werd ernstig ziek. Eer aan God! Mensen kunnen zich keihard inspannen, zonder Gods zegen wordt het niets (Psalm 127). God gaf weer ruimte.

Tegelijk willen we als Kerkenraad *voorzichtig* zijn. Daarom zijn we niet in juli al begonnen met kerkdiensten voor 100 mensen. Op 6 september om 9.30 uur gaan de kerkdeuren weer open (eerst alleen 's morgens). Natuurlijk met bijzondere maatregelen, maar voorop staat het kan weer! Tegelijk zijn we erg voorzichtig i.v.m. de tweede golf...

Als je een tijd niet naar de kerk kunt, ga je de vraag stellen: waarom houden we eigenlijk kerkdiensten? Omdat het mooi is elkaar te ontmoeten en je gesteund te weten door elkaar in het geloofsleven? Zeker. Er is meer: God heeft ons ook geroepen om samen te komen in kerkdiensten om Hem te eren. Hopelijk vindt ieder dat mooi, maar dienen van God mag toch ook eventueel moeite kosten? We doen het toch graag voor onze God?

God heeft ons ook geroepen om in Appingedam zijn licht te verspreiden: "Laat jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ook zij eer gaan bewijzen aan God, onze Vader in de hemel" (Matteüs 5:14-16). Door samen te komen in kerkdiensten laten we aan Appingedam zien dat er een kerk is, die God eert en liefheeft. Dat kunnen we op vele manieren laten zien, toch vooral door openbare kerkdiensten. Die taak konden we lang niet verrichten. Op 6 september kunnen we weer beginnen!

Dit alles vindt ook grond in de Bijbel. In het Oude Testament kwam de kerk in de tempel samen, openbaar en zichtbaar voor het hele land. De kerk is nu Gods tempel (1 Korintiërs 3:16). We komen samen als "tempel van God" van het Nieuwe Testament. Zo eren we God in het openbaar en geven we getuigenis aan de samenleving. Zal men naar ons luisteren? Dat regelen wij niet. Laten wij maar trouw zijn, op ons plaatsje (Lukas 16:10) dan kan God door ons grote dingen doen.

Graag roepen we u en jullie allemaal op om weer mee te gaan doen aan onze gezamenlijke **eredienst** voor God, oftewel met onze (tempel)taak. Misschien vonden we het wel makkelijk om thuis te blijven en via internet te kiezen wat we leuk vonden. Zullen we er allemaal weer zijn, als onze gezondheid en veiligheid het ons toestaat? Dan geniet God van ons, in al onze eenvoud, in ons eigen kerkgebouw.

Natuurlijk kan het nog niet zo gezellig en hartelijk als we dat gewend waren. Het zal misschien zelfs eerst nog wel tegenvallen. We willen rustig aan beginnen. Uitbreiden kan later nog. In de bijlage bij deze brief staan allerlei aanwijzingen en ook wat nog *niet* kan. Een paar dingen. Helaas kunnen we niet zingen, ook niet gezellig dichtbij elkaar zitten of ongedwongen koffiedrinken. Ook passen we niet met z'n allen in de kerkzaal: door de anderhalve-meter-regel kunnen niet meer dan 100 mensen in de kerk, dus op zondag 6 september alleen **wijk 1 en 2** (de kerkdiensten blijven uitgezonden worden, dus thuis kun je ook meeluisteren en -kijken, ook 's middags). Daarna **wijk 3 en 4** op de volgende zondag (nadere informatie volgt nog, ook i.v.m. het Heilig Avondmaal dat op 13 september gepland stond en de bediening van de Doop). We zullen de hele kerkzaal gebruiken, dus ook de galerij. Er is ook een nieuwe functie bedacht, die van *steward*. Dat zijn broeders en zusters die aanwijzingen geven: waar we mogen zitten (op anderhalve meter afstand 😊). Ga ook vooral thuis naar de WC, want in de kerk kan het eigenlijk niet. Ook de kapstokken zijn niet in gebruik. Lees de bijlage!

Graag zien we **wijk 1 en 2** om 9.30 op 6 september. De uitzendingen blijven (twee keer op een zondag). Deze brief krijgt u en jullie persoonlijk omdat we graag weer met **z'n allen** beginnen, uit liefde tot God.

"Tot eer van onze Heer"

Met broedergroet, de Kerkenraad